## Κυριακή τῶν Ὀσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων

Ό ἱερός Συναξαριστής εὒστοχα σημειώνει ὅτι ἡ Ἁγία Ἐκκλησία σήμερα τιμᾶ τούς Ὁσίους Ἁγιορείτας Πατέρας, διότι μετέβαλαν τόν Ἅθωνα ἀπό κατοικία ἀγρίων θηρίων, πού ἦταν, σέ τόπο ἀγρυπνίας, νηστείας και προσευχῆς.

Οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες ἔκτισαν στόν Ἅθωνα Μοναστήρια, Σκῆτες, Κελλιά, Ἐρημητήρια καί τά ἐπάνδρωσαν μέ ψυχές πού ἀφιερώθηκαν στόν Ἅγιο Θεό.

Τό Ἅγιον Ὅρος (Ἦθως) εἶναι γνωστό καί ὡς Ἡεριβόλι τῆς Παναγίας, ὅπου ἡμέρα καί νύκτα ὑμνεῖται ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός, ἡ Κυρία Θεοτόκος καί ὅλοι γενικά οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας.

Άλλά καί οἱ σύγχρονοι Ἁγιορεῖτες Πατέρες ἀκολουθοῦν τόν βίο τῶν Ὀσίων Πατέρων τοῦ Ἄθωνα καί τήν ζωή τῶν Ἁγίων Ἁγγέλων, γι' αὐτό καί ὀνομάζονται εὒοσμα κρίνα, ἄνθη τερπνά καί ἀγλαόκαρπα δένδρα, πού ἔκαναν τόν Τόπο τους νοητό Παράδεισο. Ἔτσι στόν Ἄθωνα καί στίς ἡμέρες μας ἠχοῦν ὑμνοι ἀγγελικοί καί οἱ Ἁγιορεῖτες μέ τόν ἁγιασμένο βίο τους ὀδηγοῦν τά πνευματικά τους παιδιά στήν ἐνάρετη ζωή.

Ίδιαίτερη εὐλογία ἀποτελεῖ τό γεγονός ὅτι ἀξιοθήκαμε νά γνωρίσουμε καί στά χρόνια μας ὁρισμένους Ἁγιορεῖτες Πατέρες, τούς ὁποίους πρόσφατα ἡ Ἐκκλησία μας τούς κατέταξε στή χορεία τῶν Ὁσίων, ὅπως τόν π. Παΐσιο καί τόν π. Ἐφραίμ ἀπό τά Κατουνάκια.

Τέλος ἰκετεύουμε θερμά τούς Ἁγιορεῖτες Πατέρες, παλαιούς καί νέους, νά πρεσβεύουν πάντοτε τόν Ἅγιο Θεό καί τήν Κυρία Θεοτόκο ὑπέρ πάντων ἡμῶν. ఊμήν.

π. Άστέριος

## Sunday of the Holy Athonite Fathers

The Holy Synaxarion fittingly mentions that today the Holy Church honours the Holy Athonite Fathers, because they have transformed Mount Athos from wilderness where only wild beasts lived to a place of vigils, fasting and prayer.

The Athonite Fathers built on Mount Athos, Monasteries, Cloisters, Cells, Hermitages, and filled them with souls dedicated to Holy God.

The Holy Mountain, (Athos) is also known as 'The Garden of Panagia' where day and night, the Holy Triune God is praised, as well as the Lady Theotokos and all the Saints of our Church.

But also the current Athonite Fathers follow the life of the Holy Fathers of Athos and the life of the Holy Angels, and it is for this reason they are called fragrant lilies, delightful blossoms and splendid fruit trees, that have made their Place into conceivable Paradise . So, it is in these days also at Athos resounding angelic hymns and so the Athonites with their holy life guide their spiritual children to virtuous life.

It is a special blessing and merit to have been able in our lifetime to meet some Athonite Fathers that our Church has recently placed in the group of Saints like Fr Paisios and Fr Ephraim from Katounakia.

Lastly, we kindly implore the Athonite Fathers, old and new, to always pray to Holy God and the Lady Theotokos for all of us. Amen.

Fr Asterios