Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος

Αὐτή τήν ἡμέρα ὢρισαν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας νά διαβάζεται στούς Ἱεροῦς Ναούς ἡ περικοπή τοῦ Εὐαγγελίου πού ἀναφέρεται στή σωτήρια συνάντηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τήν ἀμαρτωλή Σαμαρείτιδα.

Άπό τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἕνα σημεῖο μόνον θά θίξουμε στό παρόν σημείωμα, δηλαδή ὅταν ὁ Ἰησοῦς κουρασμένος ἀπό τήν ὁδοιπορία καταμεσήμερο κάθεται δίπλα στό πηγάδι τοῦ Ἰακώβ. Καί ξαφνικά αὐτή τήν ὢρα ἔρχεται ἡ Σαμαρείτιδα νά πάρει νερό, ὁπότε βρίσκει τόν Ἰησοῦ Χριστό μόνο Του. Οἱ Μαθητές Του εἶχαν πάει ν΄ ἀγοράσουν τρόφιμα. Ἄν οἱ μαθητές ἦταν παρόντες ἐκεῖ, ἡ ἴδια θά ἔφευγε ἄπρακτη, γιατί ἀπέφευγε τούς ἀνθρώπους καί γιά τόν λόγο αὐτό πήγαινε τέτοια ὢρα στό πηγάδι. Ἰσως ἡ ἀμαρτωλή ζωή της νά τήν ἐμπόδιζε.

Καί τώρα τό ἐρώτημα πού γεννᾶται εἶναι. Ἦταν τυχαία ἡ συνάντηση Ἰησοῦ - Σαμαρείτιδος; Τίποτε δέν εἶναι τυχαῖο. Ο Χριστός γνώριζε τί θά συνέβαινε καί περίμενε, γιά νά τήν σώσει. Όπως ἀκριβῶς καί ἔγινε. Κι ἐκείνη δέχθηκε τή θεία Διδασκαλία καί ἀναδείχθηκε ἡ Ἰσαπόστολος Φωτεινή, ἡ ὁποία ἔζησε πλέον τήν Ὀρθόδοξη πίστη, τή δίδαξε καί μαρτύρησε γιά τόν Χριστό μαζί μέ τά παιδιά της καί τά ἀδέλφια της ἐπί Νέρωνος (54-68).

Στό σημεῖο αὐτό ἐπιτρέψτε μου ενα μόνον σχόλιο. Κάποτε κι ἐμᾶς ὁ Χριστός μᾶς περίμενε, ὂπως τή Σαμαρείτιδα, καί μᾶς ἀποκάλυψε τήν Ἀλήθεια. Τό ἐρώτημα ὂμως εἶναι πῶς ἐμεῖς τήν ἀξιοποιήσαμε, ἂν τήν ζήσαμε κι ἂν δώσαμε τήν εὐκαιρία καί σέ ἂλλους νά τήν γνωρίσουν, γιατί ἡ Ἀλήθεια ε̈χει πρόσωπο, εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

Ποτέ δέν εἶναι ἀργά. Ἐστω καί τώρα ὁ Κύριός περιμένει ἀπό τόν καθένα μας τήν σωτήρια ὁμολογία μας. Ἀμήν.

π. Ἀστέριος

ΥΓ. Τό στόμιο τοῦ φρέατος Ἰακώβ σέ σχῆμα Σταυροῦ καί τόν λίθο πού κάθησε ὁ Χριστός τά μετέφερε ὁ Ἰουστινιανός στόν νάρθηκα τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως.

Sunday of the Samaritan Woman

For this day, the Fathers of our Church have assigned as the Gospel reading in our Holy Temples the passage about the saving encounter of Jesus Christ with the sinful Samaritan woman.

From the Gospel reading we will touch only one point, that Jesus at midday, weary from walking sits next to Jacob's well. And suddenly at this time a Samaritan woman comes to take water, where she finds Jesus Christ alone. His disciples had gone to buy food. If the disciples were present, she would have just left, because she was avoiding people and it was for this reason that she went to the well at that time. Maybe her sinful life was preventing her.

Now the question is this. Was the meeting between Jesus and the Samaritan random? Nothing is random. Christ knew what would happen and was waiting to save her. Which is precisely what happened. And she accepted the Divine Teaching and she became Equal to the Apostles Fotini, who went on to live the Orthodox faith, she taught it and testified about Christ together with her children and her siblings during Nero's reign (54-68)

At this point permit me only one comment. Jesus waited for us also once, like the Samaritan woman and revealed the Truth to us. The question is if we made good use of it, if we lived by it and if we gave the opportunity to others, to know the truth because the Truth has a form, it is Jesus Christ.

It is never too late. Even now the Lord is waiting from each one of us, the testimony of our salvation. Amen.

Fr Asterios

P.S The spout of Jacob's well, in the shape of a Cross and the stone that Jesus sat on was transferred by Justinian to the narthex of Saint Sophia, Constantinople.