Άγαπητοί Ἀδελφοί- Ένορίτες τῶν Ἱερῶν Ναῶν Άγίου Προφήτη Ἡλία καί Άγίου Ἀνδρέα Windsor,

Χαίρετε έν Κυρίω.

Μέ συνοχή καρδίας ἐπικοινωνῶ μαζί σας, προκειμένου νά μοιραστῶ τόν πόνο ὂλων τῶν πιστῶν, ἐπειδή δέν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νά τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία στούς Ἱερούς Ναούς μας λόγῳ κορωνοϊοῦ.

Ασφαλῶς γνωρίζετε ὃτι ὁ Ἅγιος Θεός, ἀλλά καί οἱ Ἅγιοί μας εἶναι ἀνενδεεῖς, δηλαδή δέν ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τίς Θεῖες Λειτουργίες πού ἐμεῖς (Κλῆρος καί Λαός) τελοῦμε. Ἀπόλυτη ἀνάγκη ἀπό αὐτἐς ἔχουμε ἐμεῖς, γιά νά κοινωνοῦμε τό Τίμιο Σῶμα καί τό Πανάγιο Αἷμα τοῦ Κυρίου. Αὐτά μᾶς τρέφουν καί μᾶς ἐνδυναμώνουν στή ζωή, ἡ ὁποία εἶναι γεμάτη δυσκολίες, παγίδες καί πειρασμούς.

Τί θά κάνουμε λοιπόν; Άδελφοί, θερμά νά προσευχηθοῦμε νά κολοβώσει ὁ Κύριος τή δοκιμασία, νά συγχωρήσει τίς ἁμαρτίες μας καί νά μᾶς δώσει καί πάλι τήν εὐλογία τῆς Θείας Κοινωνίας, χωρίς τήν ὁποία νιώθουμε παντελῶς άδύναμοι καί ἀνίσχυροι.

Έπί πλέον ἀντιλαμβάνομαι τό μαρτύριο πού ὅλοι ζοῦμε μέ κλειστές τίς Ἐκκλησίες μας. Στερηθήκαμε τίς Προηγιασμένες, τίς Ἱερές Ἀκολουθίες τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας μας, τίς Θεῖες Λειτουργίες τῆς Κυριακῆς καί ἄλλες πνευματικές εὐκαιρίες.

Άδελφοί,

Άς εὐχηθοῦμε καί θερμά ἂς προσευχηθοῦμε κάτι νά ἀλλάξει τήν Μεγάλη Ἑβδομαδα, γιά νά μπορέσουμε νά συμπορευθοῦμε μέ τόν Κύριό μας στόν Γολγοθᾶ καί στήν λαμπροφόρο Ἀνάστασή Του. Ἀμήν.

π. Άστέριος

Beloved Brothers, Parishioners of the Holy Churches of St Prophet Elia and St Andrew, Windsor.

Greetings in the Lord

It is with great sorrow in my heart that I am sending this message to you, in order to share with you the pain of all believers, that we are not able celebrate the Divine Liturgy in our Holy Churches because of the coronavirus.

Of course, you know that our Holy God as well as our Saints are in want of nothing, they have no need for the Divine Liturgies that we (Clergy and People) celebrate. We are the ones that have the upmost need to participate, so that we can take communion of the Precious Body and the All Most Holy Blood of our Lord. This is the nourishment and strength to our lives, which are full of difficulties, traps and temptations.

What then can we do? Brothers, we must pray fervently for our Lord to stump out this trial, to forgive our transgressions and to give us once again the blessing of Holy Communion, with out which we feel completely weak and helpless.

In addition, I appreciate the sacrifice that we are all going through with the Churches being closed. We have been deprived of the Presanctified Liturgies, the Holy Services of the Salutations to Panagia, the Holy Liturgies on Sundays and other spiritual gatherings.

My Brothers

Let us fervently pray that something will change for Holy Week, so that we can go together with our Lord to Calvary and to His glorious Resurrection.

Amen Fr Asterios